

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ TƯ TƯỞNG “LẤY DÂN LÀM GỐC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TƯ TƯỞNG “YÊU DÂN” CỦA DASAN JEONG YAK YONG

T.S. Lê Đăng Hoan

Hội Nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc học của Việt Nam

Trong bài : “Tôn Văn, Hồ Chí Minh và Kimku” của nhà thơ nổi tiếng Hàn Quốc-Ko Un viết năm 1988 về Hồ Chí Minh, có đoạn “Ngày Ông (Chủ tịch Hồ Chí Minh) còn trẻ, cùng với thực học thời Cheongmal (Mãn Thanh), thực học Choseon, thì thực học cũng xuất hiện trong Nho học Việt Nam. Do vậy anh thanh niên Hồ Chí Minh đã đọc sách “Mokminsimseo” ” (Lời tâm huyết về cách trị dân) mà Jeong Iak Yong của Triều Tiên để lại, với lòng cảm động tiếp nhận được từ quyển sách đó ông tìm ra ngày giỗ kỵ của Jeong Iak Yong và cũng đã tiến hành cúng lễ. Một Hồ Chí Minh như vậy, ông nhiệt tình như ngọn lửa cháy bùng cả cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh với chủ nghĩa đế quốc Pháp, đế quốc Nhật và đến quốc Mỹ. Ông vừa là một chiến sĩ đấu tranh, vừa là một nhân vật lớn” .

Cho đến nay việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc “Mokminsimseo” của Dasan Jeong Iak Yong như nhà thơ Ko Un phỏng đoán, hay chưa, vẫn còn là câu chuyện cần tìm hiểu nghiên cứu và tìm chứng cứ, nhưng qua nghiên cứu sơ bộ về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Dasan Jeong Yak Yong ta thấy có rất nhiều điểm tương đồng.

Trong bài phát biểu này muốn đưa ra một số điểm tương đồng giữa tư tưởng “lấy dân làm gốc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo trong vai trò của người lãnh đạo cách mạng và tư tưởng “ yêu dân” của nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn của Hàn Quốc thế kỷ 19-Dasan Jeong Yak Yong.

1. Xuất phát điểm của vấn đề

Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều điểm tương đồng về văn hoá, lịch sử và xã hội...Nhưng có một đặc điểm có ảnh hưởng đến văn hóa của hai nước đó là cùng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo từ Trung Quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là nhà yêu nước, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn lấy tư tưởng“lấy dân làm gốc” làm kim chỉ nam cho mình và cho đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan điểm “lấy dân làm gốc” của Hồ Chủ tịch, tuy có những điểm cơ bản khác nhau

nhưng có rất nhiều ảnh hưởng từ những nội dung tiến bộ trong tư tưởng “dĩ dân vi bản” của Nho giáo. Điều đó cũng dễ hiểu, vì Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiếp thu một nền giáo dục Nho học từ người cha, một nhà nho có khí phách là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1863-1929).

Còn Dasan Jeong Yak Yong (1762 -1836) là một nhà “thực học Hàn Quốc” vào cuối thời kỳ Choseon. Với tư cách là một nhà thực học thực thụ ông đã để lại cho đời một số lượng đồ sộ các tác phẩm về hầu hết của lĩnh vực như chính trị, kinh tế, nghịch biện học, địa lý, văn học, y học, triết học, giáo dục học, quân sự học, khoa học tự nhiên vv... Gần 500 cuốn sách ông viết bao hàm một thế giới học thuật sâu rộng, đã trở thành tác phẩm văn học cổ điển đầy sức sống cho đến ngày nay ở Hàn Quốc.

Tư tưởng “ Yêu dân” của Dasan Jeong Yak Yong được viết trong quyển sách nổi tiếng của ông – quyển “Mokminsimseo” (Lời tâm huyết về cách trị dân) vào năm 1818. Ở đây tư tưởng của Dasan Jeong Yak Yong có nhiều điểm trùng hợp với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quan hệ giữa “quan và dân”(người lãnh đạo và người dân). Phải chăng tuy hai nhân vật chưa bao giờ gặp nhau nhưng tư tưởng lớn đã gặp nhau, cùng xuất phát từ ảnh hưởng những nội dung tiến bộ của Nho giáo.

2. Nội dung tọng tọng “lấy dân làm gốc” của Hồ Chí Minh và tọng tọng “yêu dân” của Dasan Jeong Yak Yong trong “Mokminsimseo” (Lời tâm huyết về cách trị dân):

2.1. Tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh :

Tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời kỳ lãnh đạo cách mạng được tóm tắt như sau:

Nước ta là nước dân chủ,

Bao nhiêu lợi ích đều vì dân,

Bao nhiêu quyền hạn đều của dân,

Công cuộc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân ,Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân,

Chính quyền từ xã đến chính phủ Trung ương do dân cử ra,

Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.

Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân

Cụ thể tư tưởng đó được thể hiện ở những nội dung sau:

- Thái độ quý trọng dân, dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết.

Người nói: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân" ."Ở trong xã hội, muốn thành công phải có ba điều kiện là: thiên thời, địa lợi và nhân hòa.

Ba điều kiện ấy đều quan trọng cả. Nhưng thiên thời không quan trọng bằng địa lợi, mà địa lợi không quan trọng bằng nhân hòa. Nhân hòa là tất cả mọi người đều nhất trí. Nhân hòa là quan trọng hơn hết”. Trong quá trình phát triển của cách mạng, Người thường nhắc nhở: “dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì cũng không làm nên”. “Nước lấy dân làm gốc”. “Gốc có vững, cây mới bền. Xây lâu thắng lợi trên nền nhân dân”.

- *Quan tâm đến đời sống của dân.*

Suốt đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến đời sống của nhân dân. Cho đến trước khi mất, trong di chúc để lại, Bác còn căn dặn thế này “Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.”

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định trách nhiệm của Đảng và Chính phủ trong việc đề ra và thực hiện các chính sách đối với nhân dân là “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm, Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân”.

- *Phải gần dân tìm hiểu hoàn cảnh của dân:*

Sinh thời, Bác hay đi thăm hỏi đồng bào, tìm hiểu đời sống của nhân dân ở nhiều địa phương. Tác phong gần dân của Bác còn thể hiện ở cuộc sống giản dị của Người. Là Chủ tịch nước, nhưng từ chỗ ở đến cách ăn mặc và sinh hoạt hằng ngày của Người không có sự khác biệt bao nhiêu so với người dân bình thường. Bác luôn giáo dục cán bộ, đảng viên không được có tác phong quan liêu, cuộc sống quan cách xa rời nhân dân. Bác còn có ý định sau khi nước nhà thống nhất Bác “sẽ đi khắp miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta”. Tấm lòng gần gũi nhân dân, khi hoạn nạn cùng gánh vác, khi vui mừng cùng chia sẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên Việt Nam.

- *Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ :*

Trong di chúc Bác căn dặn “Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào nhân dân đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và

Chính phủ ta ra sức góp của góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn gian khổ. Nay ta đã hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý định miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất.

Đây là một phương châm sống cao thượng của người lãnh đạo chân chính. Khi gian nan nhờ sức dân thì khi thắng lợi người được hưởng lợi ích trước tiên cũng phải là người dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện quan điểm này trong toàn bộ hoạt động cũng như đời sống của Người. Bác chăm lo cho tất cả mọi người nhưng không bao giờ đòi hỏi đãi ngộ cho riêng mình. Làm việc gì, sống như thế nào, bao giờ Bác cũng nghĩ đến dân trước hết. Trong di chúc Bác viết “ Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điều phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

2.2. Tư tưởng “yêu dân” của Dasan Jeong Yak Yong

Tư tưởng “yêu dân” của Dasan Jeong Yak Yong được thể hiện rất rõ trong “Mokminsimseo”. Đó là những điều ông viết về quan hệ giữa người làm quan đối với người dân. Các tư tưởng có liên quan đến lòng “yêu dân” của ông có thể tóm tắt như sau:

1/ Dasan Cheong Yak Yong cho rằng nghề làm quan là nghề có trách nhiệm nặng nề nhất và khó khăn nhất trong tất cả các chức trách . Bởi rằng người cai trị dân (quan lại) ở vị trí vừa phải quan tâm đến bách tính trăm họ theo ý nghĩa là người ăn lương lại đồng thời phải trở thành tấm gương cho mọi người trong tất cả mọi mặt cuộc sống.

Do vậy người làm quan ngay từ ngày nhận nhiệm vụ phải ăn mặc khiêm nhường, không làm gì tổn hại đến bách tính trăm họ. Ngoài tiền lương do nhà nước chi trả không được nhận dù một xu của bách tính; khi xử lý công việc phải phân biệt rõ ràng việc công và việc tư, ngoài ra phải làm sao cho người dưới mình không bị quấy nhiễu một cách vô ý.

2/ Người làm quan phải có thái độ tự kiểm chế để có uy nghiêm. Uy nghiêm có nghĩa là đối xử rộng rãi, khoan dung với bách tính, người dưới quyền, đồng thời phải giữ đúng nguyên tắc một cách tự nhiên. Tấm lòng lúc nào cũng trong sạch và thanh liêm. Không nhận sự xu nịnh của người khác và sinh hoạt lúc nào cũng khiêm tốn. Việc tề chỉnh gia đình cho tốt cũng là một bổn phận của người trị dân. Khi nhận nhiệm vụ ở địa phương thì không được đưa gia đình đi theo, khi anh em hay người bà con đến thăm cũng không được để ở lại lâu. Điều này là để tránh việc lãng phí vật chất hay những yêu cầu qua lại không cần thiết. Tiết kiệm tất cả mọi thứ và ban tặng ân huệ cho bách tính cũng là một nguyên tắc phải giữ gìn của người làm quan.

3/ Người làm quan luôn tôn kính người già và có nghĩa vụ chăm sóc bách tính, người đáng thương. Đặc biệt là đưa hết sức mình để chu cấp cho những người trong 4 cung. Bốn cung là những người góa vợ, góa chồng, trẻ mồ côi, những người già vô gia cư. Người trị dân luôn luôn phải xử lý công việc sao cho không sinh ra tai họa vô ý, nếu tai họa sinh ra thì phải hết sức để an ủi và cứu giúp bách tính.

4/ Để điều hành cấp dưới được tốt, điều cần nhấn mạnh là người làm quan phải tự điều chỉnh bản thân mình. Người làm quan phải quản lý cấp dưới bằng ân huệ và theo đúng luật pháp. Dù có tài giỏi ở một lĩnh vực nào đi nữa, nếu không biết quản lý cấp dưới mình tốt thì cũng không thể điều khiển được bách tính. Hơn nữa nếu việc quản lý bách tính tốt thì điều cần nhất là biết sử dụng nhân tài và biết bố trí đúng người, đúng chỗ. Khi lựa chọn người quản lý phải lấy tiêu chuẩn trung thành và trung thực làm đầu, còn tài năng và trí tuệ là thứ yếu. Ngoài ra những việc làm của người quản lý nhất thiết phải minh bạch và có thưởng phạt rõ ràng. Chỉ có như vậy thì mới lấy được lòng tin và được bách tính nghe theo.

5/ Về thuế khóa cũng đã được Dasan Jeong Yak Yong đề cập đến, ông chủ trương để việc đánh thuế được công bằng thì hàng năm phải trực tiếp kiểm tra.

Lấy khuyến khích nông nghiệp làm trọng tâm, nên giảm thuế nông nghiệp, giảm công việc phục dịch cho nông dân, ưu tiên cho việc khai khẩn đất đai.

6/ Người làm quan phải tạo chỗ ăn nghỉ cho bách tính mất nhà cửa sau khi bị thiệt hại, mất mát vì tai họa, phải động viên an ủi bách tính một cách ân cần, ấm áp.

7/ Khi người làm quan hết chức trách mà nghỉ việc, nếu cứ cố nắm giữ chức trách là điều không phải đạo lý của kẻ sĩ. Khi ra về mà mang theo nhiều tài vật cũng không phải là việc làm của kẻ có học, Khi người làm quan ra đi mà bách tính luyến tiếc đứng cản đường đi thì có thể nói đó là người làm quan tốt. Nếu bị bệnh nặng mà nằm lâu ngày thì phải chuyển chỗ ở để không làm trì trệ công việc. Ngoài ra trước khi chết nên có di chúc để sau khi mất người nhà không được nhận tiền điều phúng của bách tính.

Các nội dung trên được Dasan Jeong Yak Yong cụ thể hoá trong “Mokminsimseo” như sau:

- *Phụng dưỡng người già nua:*

Nếu không quý trọng người già nua thì bách tính sẽ không còn lòng hiếu thảo, do vậy người làm quan phải một lòng kính trọng người già nua. Hai ngày trước giao thừa cuối năm đem phải phân phát thức ăn đến cho người già .

- *Chăm sóc trẻ em*

Việc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em là một việc lớn chung của các vua hiền chúa giỏi ngày xưa, điều đó từ xưa đến nay đã trở thành luật lệ .

Những nhà nghèo khó khi sinh con cũng không thể nuôi dưỡng tốt được, người làm quan phải hướng dẫn trăm tính để họ nuôi dạy và bảo vệ con cái của chúng ta.

Năm mất mùa, đói kém người ta có thể vứt bỏ con cái như vứt bỏ đồ vật, nên người làm quan cần nuôi dưỡng và thay thế vai trò cha mẹ của họ.

- *Cứu trợ cho kẻ nghèo khó:*

Những người góa vợ, quả phụ, mồ côi, người già không ai nuôi dưỡng gọi là tứ cùng (tứ khổ vô thân), những người này là những người cùng cực không thể tự mình đứng dậy được cần nhận sự giúp đỡ của người khác.

- *Giúp đỡ những người bị thương tật:*

Việc giảm lao dịch cho những người thương tật là đạo lý từ đời xưa để lại. Những điều mà người làm quan có toàn quyền quyết định thì có thể giảm cho họ là việc nên làm.

Khi xảy ra đói kém hoặc dịch bệnh truyền nhiễm làm chết người thì người làm quan cũng phải giúp đỡ bách tính trong việc chăm sóc, chôn cất.

Hoặc giả khi có việc bi thảm hiện ra trước mắt thì không thể ngăn được sự xúc động lòng thương, nên không được chần chừ mà tổ chức cứu trợ ngay là việc làm chính đáng.

Khi các quan chức nhỏ ở địa phương (dưới quyền) bị thương tật hay bị chết thì nên gửi tiền phúng viếng biểu thị ân tình

- *Chăm sóc người bệnh.*

Đối với những người tàn tật và những người bệnh nặng thì phải miễn tất cả các lao dịch chân tay, đó cũng là phẩm chất người làm quan.

Đối với người gù lưng hay mang bệnh nan y thì tự họ không thể sống nổi do vậy cần tìm nơi ủy thác để giúp đỡ họ.

Khi xảy ra bệnh truyền nhiễm thì số người chết sẽ rất nhiều nên phải động viên khen thưởng kịp thời cho những người giúp đỡ chạy chữa, chôn cất.

- *Cứu trợ khi hoạn nạn:*

Khi có tai họa hoặc tai ương, thiên tai thì cứu khỏi lửa cháy, vớt đồ vật bị mất mát phải làm nhanh chóng không chần chừ, phải thực hiện nhanh như mình bị rơi vào trong lửa cháy.

Phải nghĩ đến hoạn nạn có thể xảy ra để đề phòng hơn là việc ban ơn sau khi xảy ra tai họa.

Xây đê đắp đập ngăn thủy tai, lại tạo nước thủy lợi nên làm một việc và có hai lợi ích.

Sau khi bị tai họa thì việc vỗ về bách tính làm cho họ sống yên ổn cũng là việc chung của người làm quan.

3/ Một vài suy nghĩ về sự tọng đồng trong tọng tọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tọng tọng của nhà triết học Dasan Jeong Yak Yong đối với nhân dân:

a/ Quan tâm đến đời sống nhân dân:

Bất cứ một xã hội nào thì mục đích cuối cùng là đưa đến cho dân trong nước đó một cuộc sống tươi đẹp, ổn định. Đó là thước đo sự tốt đẹp của chế độ xã hội của một nước. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà triết học Dasan Jeong Yak Yong đều thống nhất ở điểm này.

Những tư tưởng như chăm sóc đời sống cho người nghèo khó, tàn tật, già yếu, tứ cố vô thân; chăm lo mùa màng ruộng đồng, thủy lợi, giảm thuế lúc dân có khó khăn.. đều được Dasan Jeong Yak Yong cũng như Hồ Chí Minh đề cập đến.

b/ Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, lấy lợi ích nhân dân là tối thượng:

Lấy quan điểm này để hướng dẫn cho người làm quan của Dasan Jeong Yak Yong và cán bộ đảng viên của Hồ Chí Minh là đồng nhất. Đối với của công, không được chi tiêu bừa bãi. Dasan Jeong Yak Yong nói thế này “Người muốn làm tốt nhiệm vụ của làm quan nhất định phải biết yêu thương. Người muốn được yêu thương nhất định phải thanh liêm. Người thanh liêm nhất định phải thanh đạm. Việc tiết kiệm chi tiêu là nhiệm vụ hàng đầu của người làm quan.”. “Việc tiết kiệm chi tiêu của cá nhân thì mọi người dễ dàng làm được, nhưng người tiết kiệm tiền của của công thì hiếm. Tiết kiệm của công như tiết kiệm cho bản thân mới là người làm quan quang minh”.

“Bổng lộc của mình có dư thì mới biếu người khác được chứ lấy tiền của nhà nước để cho riêng người thân thích thì không phải là đạo lý”.

Do vậy người làm quan ngay từ ngày nhận nhiệm vụ phải ăn mặc khiêm nhường, không làm gì tổn hại đến bách tính trăm họ

Tư tưởng này phù hợp với lời dạy “ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Hồ Chí Minh. Hay cho đến lúc sắp xa nhân dân Bác còn dặn lại “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ Cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điều phúng linh đình, để khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân.”

Đặc biệt cả Hồ Chủ tịch và Dasan Jeong Yak Yong đều rất quan tâm đến vấn đề thuế đối với dân. Nếu Dasan Jeong Yak Yong chủ trương để đánh thuế được công bằng thì hàng năm phải trực tiếp kiểm tra. Lấy khuyến khích nông nghiệp làm trọng tâm, nên giảm thuế nông nghiệp, giảm công việc phục dịch cho nông dân, ưu tiên cho việc khai khẩn đất đai. Còn Hồ Chí Minh thì muốn miễn hẳn một năm thuế cho dân khi nước nhà thống nhất.

c/ Quan điểm về đào tạo người tài giỏi để giúp nước .

Hồ Chủ tịch nhấn mạnh cán bộ cách mạng phải vừa hồng vừa chuyên, vừa trung thành với tổ quốc với nhân dân với Đảng, lại vừa có kiến thức chuyên môn cao. Nhưng nếu chỉ có chuyên mà không có hồng thì chẳng có ích gì cho nhân dân Tổ quốc. Còn Dasan Jeong Yak Yong cũng có quan điểm tương tự. Ông cho rằng khi lựa chọn người quản lý phải lấy tiêu chuẩn trung thành và trung thực làm đầu, còn tài năng và trí tuệ là thứ yếu. Ngoài ra những việc làm của người quản lý nhất thiết phải minh bạch và có thưởng phạt rõ ràng. Chỉ có như vậy thì mới lấy được lòng tin và được bách tính nghe theo.

d/ Quan điểm về trách nhiệm của người làm quan.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân”. Khó khăn, hy sinh phải đi trước làm gương cho nhân dân. Tương tự Dasan Jeong Yak Yong cho rằng cai trị dân là nghề có trách nhiệm nặng nề nhất và khó khăn nhất trong tất cả các chức trách. Bởi rằng người làm quan ở vị trí vừa phải quan tâm đến bách tính trăm họ theo ý nghĩa là người ăn lương lại đồng thời phải trở thành tấm gương cho mọi người trong tất cả mọi mặt cuộc sống.

4/ Thay lời kết:

Qua nghiên cứu sơ bộ trên đây cho ta thấy rằng tư tưởng “ lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng “yêu dân “ của Dasan Jeong Yak Yong có nhiều điểm tương đồng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà triết học Hàn Quốc Dasan Jeong Yak Yong sống cách nhau gần một thế kỷ nhưng đều tiếp thu được những tư tưởng tiên bộ của Nho giáo, lại là những người sống trong xã hội phong kiến châu Á, nên trong quá trình hoạt động của mình, hai nhà hiền triết đã có rất nhiều điểm tương đồng, nhất là quan điểm về quan hệ giữ người lãnh đạo và nhân dân.

Tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh là sáng suốt và đúng đắn.

Tư tưởng yêu dân, chủ nghĩa “thực học” của Dasan Jeong Yak Yong đưa ra trong “Mokminsimseo” đã được nhân dân Hàn Quốc tiếp thu cho đến ngày nay và tuy đã trải qua thời gian dài và xã hội Hàn Quốc đã trải qua nhiều biến đổi, nhưng nội dung trong tác

phẩm này của Jeong Yak Yong vẫn có tính thời sự cho đến ngày nay, là quyển sách làm phương châm cho các nhà quản lý Hàn Quốc và là những lời giáo huấn trong cuộc sống cho mọi người.

Trên đây là những nghiên cứu rất sơ bộ về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Dasan Jeong Yak Yong. Hy vọng rằng trong bối cảnh quan hệ Việt nam và Hàn Quốc đang phát triển nhanh chóng và tốt đẹp như hôm nay, việc đi sâu nghiên cứu so sánh đối chiếu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Dasan Jeong Yak Yong trong nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, giáo dục,,v,v sẽ đóng góp to lớn vào sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân cũng như giữa hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng.

Hy vọng rằng trong tương lai sẽ có một đội ngũ chuyên nghiên cứu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Dasan Jeong Yak Yong .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Vũ Văn Dân: Vài nét về quan điểm “lấy dân làm gốc” của chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Văn nghệ Quân đội (2/11/2009)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm “lấy dân làm gốc” (VOV- 11/2/2007)

Nguyễn Đăng Thục: Lịch sử triết học Phương Đông . Tập V . NXB Tp Hồ Chí Minh -1991
Thế hệ trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại. TU Đoàn ấn hành 1986.

Jeong Yak Yong: “Mokminsimseo” , Hội nghiên cứu Dasan. NXB Changbi -2005
(Nguyên bảnTiếng Hàn)

Jeong Yak Yong: “Mokminsimseo” Trường đại học Seoul tuyển chọn. Junio xuất bản 2008 (Nguyên bảnTiếng Hàn)

Vietnamnet.vn

Google.com. tư tưởng “lấy dân làm gốc”

<http://naver.com> (Dasan jeong Yak Yong)

<http://blog.chosun.com>

